



‘Gewoon bijzonder’

Zuiderzeestraatweg 145 3849 AD Hierden 0341- 451295

www.schoolhierden.nl

Christelijke Identiteit

Christelijke Identiteit

Op onze basisschool geven we christelijk onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dat houdt in dat we (voor)leven zoals Jezus Christus ons leert in de Bijbel.

Wij besteden onder andere op de volgende manieren aandacht aan onze christelijke identiteit.

Samen in de school

Onze hoofdregels zijn gebaseerd op de woorden van Jezus: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Deze regels zijn:

1. We zijn goed voor elkaar.
2. We zorgen ervoor dat we rustig kunnen spelen en werken.
3. We gaan netjes met onze spullen om.

In de groepen

Aan het begin en einde van elke dag bidden en danken we God. De leerkracht is vrij om daar gevarieerde vormen voor te gebruiken: zingend, een rol voor de leerlingen of door de leerkracht zelf.

Er worden wekelijks een aantal Bijbelverhalen verteld. We gebruiken de methode “Kind Op Maandag”.

In alle groepen worden er vanuit de o.a. de methode “Kind Op Maandag” Bijbelse liederen aangeleerd en gezongen.

Christelijke feesten

Er wordt in school uitgebreid aandacht besteed aan de christelijke feesten. Kerst en Pasen worden in breed schoolverband gevierd. Pinksteren en Hemelvaart krijgen aandacht in de klassen door de verhalen te vertellen, liederen aan te leren en/of door creatieve verwerkingen

Themadienst

In samenwerking met de kerk naast de school vindt er jaarlijks, op een zondag in januari, een themadienst plaats. Ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

In de week voorafgaand aan de themadienst wordt het thema uitgewerkt, de verhalen verteld en besproken, creatieve werkjes horend bij het thema uitgewerkt en liederen passend bij het thema geleerd. Ook komt de voorganger van de kerk waar de school een bezoek aan de kinderen brengen.

De ervaring is dat de kerk zich inspant om een goede gastheer voor de kinderen te zijn. De school en kinderen passen zich aan, aan de gewoontes die gebruikelijk zijn in de kerk.

Bid- en dankdagdienst

Tijdens bid- en dankdag gaan alle klassen 's morgens naar de kerk. Ouders en grootouders en overige belangstellenden zijn welkom om de dienst mee te maken. De voorganger brengt voor de dienst een bezoek aan alle klassen om samen met school de dienst invulling te geven.

Goede doelen

Onze scholen zijn vanuit de christelijke naastenliefde maatschappelijk betrokken. Op onze scholen wordt wekelijks zendingsgeld opgehaald. Dit geld wordt besteed aan diverse zendingsdoelen en projecten. Op onze school sparen we ook voor een sponsorkind dat we via de stichting "Compassion" ondersteunen. Een keer per jaar komt een vertegenwoordiger van één van de organisaties de kinderen informeren over een project. De kinderen weten dan waarvoor het geld is bestemd. Van tijd tot tijd krijgen ouders en kinderen via de nieuwsbrief te horen, wat de spaaractiviteiten opgeleverd hebben.

Aan het eind van het jaar wordt er de Actie Schoenmaatjes gehouden. Kinderen kunnen voor hun verre naaste een schoenendoos vullen met nuttige en leuke zaken.

***CBS De Parel, een school die stráált.
'Gewoon als het kan, bijzonder waar nodig'.***

